

# SCENES UIT EEN HUWELIJK

Naar een idee van Cilia Born en André Rooijmans (C en A). Vormgeving, stills en fotografie: Tim Stet



## Op wacht

C en A zijn zojuist samen gaan wonen. Beiden hebben een eerder huwelijk achter de rug en ook kinderen; C drie en A twee. Ze zijn gaan wonen in een groot bovenhuis en brengen beide niet alleen eigen spulletjes en gewoontes mee, maar ook hun kinderen. Zo vormen zij sinds kort een samengesteld gezin.

De grote vakantie breekt aan het het hele samengestelde gezin gaat op vakantie. Er is een Ford Transit busje gehuurd en met zijn zevenen rijden ze naar Zuid Frankrijk om daar te kamperen op een zonnige camping aan la Riviere. 'Pubers hóef je eigenlijk niet, maar móet je eigenlijk wél goed in de gaten houden, vindt A als ze op een dag met z'n allen aan de rivier zitten. De kinderen zwemmen. 'Ik heb nog geen letter gelezen!' antwoordt C. Ze zit op een vouwstoeltje en heeft een dik leesboek open op haar schoot liggen. 'Ik zit voortdurend tot vijf te tellen!' zegt ze met een zucht. A kijkt haar verbaasd aan. 'Vijf?' vraagt hij. 'Ja, vijf kinderen hebben we', antwoordt ze, 'en die blijven niet altijd netjes op een rijtje bij elkaar zitten, dus ik zoek me rot.' 'O', fluistert A verlegen. 'Ik tel altijd maar tot twee...'

C snapt het meteen. Dat ze daar niet aan gedacht heeft! 'Oké, goed plan. Doe ik ook. Misschien kom ik dan ook nog eens aan lezen toe...' En ze verdwijnt in haar boek.

Tien minuten gaan ongemerkt voorbij. A kijkt op van zijn boek en speurt in het rond. 'Waar is J?' vraagt hij na enig zoeken.

C schrikt op van haar boek en kijkt nerveus in het rond. Ze staat op om beter te kunnen kijken. J is nergens te zien.

Nu staan ze allebei. Ze tasten met hun handen boven hun ogen de rivier af.

'Toch geen goed idee, A.' zegt C streng. Je kunt niet gaan zitten lezen en opletten tegelijk. Ze worden beiden nerveus en lopen als automatisch naar de rivier om aan de anderen te vragen waar J is.

'Hadden jullie ook gewild?' horen ze daar aangekomen achter hen roepen.

Alsof ze schrikken van die opmerking kijken beiden om: daar staat J, ze lacht breeduit en draagt vijf ijsjes in haar handen. C en A kijken mekaar alleen maar aan en schieten in de lach.

'Ik dacht dat je alleen maar je eigen kinderen in de gaten zou houden?', zegt C even later als ze met z'n tweeën bij de ijscoke staan. 'Ach', zegt A, 'ik heb er een stuk minder, dus had wat tijd over!' Gelukkig lacht C bijna altijd om zijn grapjes. 'Des fraises, s'il vous plait. Deux boules'...